

Studio Harcigny



Een inspirerend seizoen	1
Op naar de volgende 5 jaar	1
Uitbreidingsplannen	2
Inspirerend seizoen (verv. p.1)	3
ACTIVITEITEN 2013	3



De nieuwsbrief heeft een nieuw jasje. En veel tekst deze keer, want we staan op een belangrijk punt. Gaan we krimpen of groeien? Omdat we dat laatste niet alleen kunnen leggen we op pagina 2 een keer goed uit wat we willen bereiken, en hoe we dat willen doen. Natuurlijk hopen we op de steun die we daarvoor nodig hebben.

Op pagina 3 vind je het voorlopige workshop- en activiteitenprogramma voor komend seizoen. Wij hopen velen van jullie in 2013 (weer) in Harcigny te zien!

Ook namens docenten en medeorganisatoren,
Frank Siddiqui en Lonnie Stegink

www.studioharcigny.nl

FR: 9 Rue du Petit Lugny
02140 Harcigny, Frankrijk
NL: Eikenweg 58-C
1092 CB Amsterdam

Een inspirerend seizoen

Acht succesvolle activiteitenweken in 2012, daar zijn we wel een beetje trots op! Afgelopen zomer draaide Studio Harcigny voor het eerst op volle kracht. Het seizoen begon half juli met de Wandelweek van Ina en Teddy. Wandelen in combinatie met toelichtingen op de lokale geschiedenis beviel de deelnemers (en onszelf) uitstekend. Voor en na de wandelweek verhuurden we het huis en de studio voor twee tantraweken van Rita van Rijnsoever. In totaal 22 deelnemers kwamen voor een actieve meditatie op hun seksuele energiestromen (en dat is dus iets anders dan wat de gemiddelde leek erbij denkt...). Lonnie zorgde voor de gluten- en lactosevrije (!) maaltijden, Frank pelde emmers vol walnoten uit de boomgaard. Heerlijk met yoghurt en (eigen) honing!

Begin augustus bereidden Frank en dorpsmusicus François Péry met 15 dorpingen een 'spectacle' voor, dat met hilarisch succes werd uitgevoerd tijdens het dorpsfeest. De week erop maakten 12 deelnemers aan de muziekworkshop van Hans Hasebos een 'remix' van nummers van de Red Hot Chili Peppers, met eindoptreden in een grote feesttent bij het kerkje van Harcigny.

Tijdens de 'Zang- en wandelwerkplaats' van Pim Brackenhoff bereikten we met in totaal 19 mensen de grens van de capaciteit. Best druk, maar na een goedbezocht optreden in het kerkje was iedereen erg tevreden. Na nog een week autobiografisch schrijven waren we zelf ook wel aan vakantie toe...

Lees verder op pagina 3 >

Op naar de volgende 5 jaar

Een creatieve werkplaats met verblijfsvoorzieningen voor korte en langere duur. Midden in de natuur, niet te ver van Nederland. Met inspirerende workshops en activiteiten. Zonder subsidies, met als voornaamste doel om van elkaar te leren. *Do It Yourself*, dat is het idee van Studio Harcigny.

Na vijf jaar bouwen en rond 25 workshops en andere activiteiten hebben zijn we aardig op weg. Maar de echte uitdaging begint nu pas. Zal het ons lukken om Studio Harcigny economisch levensvatbaar te maken?

We denken van wel, maar daarvoor zullen we de capaciteit moeten uitbreiden. Hiervoor hebben we een paar plannen die we jullie niet willen onthouden. We hopen nu meer geestverwanten te vinden die met ons willen investeren in deze prachtige plek. Een betere en leukere pensioenvoorziening kunnen wij niet bedenken: groen, creatief en permanent tot je beschikking.

Zin om mee te doen? Dat kan!

Lees meer op pagina 2 >



Hier gaan we voor vanaf 2013

1. Creatief leren, werken en ontspannen

Wat willen we eigenlijk met Studio Harcigny? Wel, niets meer of minder dan een eigen plek waar we bezig kunnen zijn met wat ons in het leven boeit. Niet in ons eentje, aan de rand van een leeg zwembad en een smetteloos gazon, maar met anderen samen, op een plek die leeft en die we met anderen kunnen delen. We zijn nu vijf jaar bezig met 'creatief leren', en wat we gecreëerd hebben heet Studio Harcigny. Wie zin heeft om mee te doen aan de verdere ontwikkeling: be our guest...

Ons materiële doel is het opbouwen en gaandeweg uitbreiden van de creatieve werkplaats en de verblijfsvoorzieningen in Harcigny. Niet alleen uit idealisme, maar ook gewoon als een alternatieve pensioenvoorziening. Eentje waar banken en pensioenfondsen niet mee aan de haal kunnen gaan, maar die we zelf opbouwen en beheren. En waar we nu al het volle genot van hebben.

Minstens zo belangrijk is ons immateriële doel. Dat doel is actief, creatief leren. Een mooie term daarvoor is 'informeel leren': leren in niet-schoolse situaties. Je krijgt er geen diploma voor, maar kunt het je leven lang blijven doen, met anderen die dat ook willen. Door 'leren' in brede zin centraal te stellen geven we meer inhoud aan ons leven en onze relaties met anderen. We denken erover om hiervoor een stichting of vereniging op te richten.

In Harcigny brengen we het 'informeel leren' op allerlei manieren in praktijk. We richten ons vooral op creatieve workshops en masterclasses—met name schrijven en muziek—persoonlijke ontwikkeling en 'leven met de natuur'. Maar ook het (samen) bouwen, uitbreiden en beheren van de voorzieningen zien we als een permanent, creatief leerproject voor onszelf en alle andere gebruikers. Vandaar dat we Joseph Beuys' uitspraak 'Jeder Mensch ist ein Künstler' in ons logo hebben gezet.

Je kunt Studio Harcigny zien als een bedrijf. Wij zien het liever als een 'Gesamtkunstwerk', waar je op allerlei manieren aan mee kunt doen, als je bereid bent 'iets te halen en iets te brengen'.

De **Vrienden van Harcigny** spelen bij de opbouw van Studio Harcigny een belangrijke rol. Door hun praktische en morele steun, en door creatieve 'input' te leveren voor de activiteiten. Op dit moment zijn er drie eigenaren (Frank Siddiqui, Lonnie Stegink en Ina van Zessen). We hopen gaandeweg meer mensen te vinden die met ons willen investeren in uitbreiding van de verblijfs- en werkvoorzieningen.



2. Noodzakelijke uitbreidingen

De activiteiten lopen goed, maar om voldoende inkomsten te halen zullen we de maximale capaciteit moeten uitbreiden van 12 naar 20 personen. Voor het kamperen is achter het huis een extra douche/toilet, wasruimte en afwasgelegenheid nodig. Bovendien is er bij deelnemers duidelijk meer behoefte aan privéruimte.

We hebben gezocht naar een manier om de noodzakelijke uitbreidingen met beperkte middelen en 'crisisbestendig' te bereiken. Onlangs ontdekten we de mogelijkheden van de 'bouwkeet'. Tweedehands bouwketen zijn voor weinig geld te koop. Met betrekkelijk weinig moeite en kosten kun je er prettige huisjes van maken. Met vijf van zulke huisjes op ons terrein zouden we jaren uit de voeten kunnen...

We zijn alvast maar begonnen. In Zeeland vonden we voor een prikkie een bouwkeet van 3 x 6 meter, met flinke ramen en dubbel glas. Bekleed met gebeitste planken past hij perfect in de omgeving. We verwachten eind januari toestemming voor plaatsing. Daarvoor moet het ding wel even van Zeeland naar Harcigny vervoerd worden, en dat blijkt nogal een logistieke operatie. Over informeel leren gesproken... We gaan jullie uiteraard op de hoogte houden van het hele proces...

3. Samen investeren...?

We zijn in 2007 begonnen met een klein kapitaaltje uit de verkoop van een huis. Met een minimum aan geld, veel zelf doen. Stug doorgaan, genieten van wat je gaandeweg creëert, en dat genereus beschikbaar stellen. Maar bij alle inspirerende ideeën en plannen is het natuurlijk ook gewoon (heel) hard werken. Vinden we niet erg, als we erin slagen voldoende inkomsten te halen om gestaag verder te groeien. Wat hebben we daarvoor nodig?

Ten eerste: voldoende Vrienden van Harcigny, die ons moreel steunen en volgen, en o.a. helpen onze bekendheid te vergroten. Ten tweede: geld. We steken zelf ons spaargeld in dit project, en heel veel werk. Wat we opbouwen stellen we we nadrukkelijk ook aan anderen en onze omgeving beschikbaar. We hopen daarom dat het lukt om de komende twee jaar lukt om tussen 30.000 en 50.000 euro bij elkaar te krijgen waarmee we de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding kunnen realiseren. Uiteraard in ruil voor een 'share' in het geheel. 'Groener' kun je haast niet investeren, en je kunt er zelf nog lang en veel plezier van hebben ook...

Hiervoor zijn we een plan aan het maken waarover je binnenkort meer gaat horen...



X 1?

X 3?

X 5?

ACTIVITEITEN 2013

SCHRIJVEN

Ton Rozeman

*Korte Verhalen schrijven **

-

Thomas Verbogt

*Schrijven als avontuur **

-

Arjan Post

*Literaire non-fictie & Essays **

MUZIEK

Pim Brackenhoff

Zingen voor gevorderden

11-17 augustus

-

Ruud Bergamin

*Zomerjazzworkshop
improvisatie met M.A.P.*

17-24 augustus

TEKENEN/SCHILDEREN

René de Rooze

*De Betovering **

WANDELEN

Hemelvaartwandelweekend

9-12 mei

-

Cultuurwandelweek

21 - 27 juli

* Definitieve data binnenkort bekend

VRIENDEN VAN HARCIGNY

Larissa Folman, Ton van Erp, Alice van Gorp, Martha Roes, Raymond van Dop, Erik Orendi, Jan-Willem en Olaf zijn in 2012 Vriend van Harcigny geworden.

Ook Vriend/Vriendin worden?

[www.studioharcigny.nl/Vrienden van Harcigny](http://www.studioharcigny.nl/Vrienden_van_Harcigny)

Een inspirerend seizoen

(vervolg van p.1)

Met rond 75 gasten was het niet enkel een heel mooie zomer, maar ook een die ons vertrouwen geeft in de toekomst.

In de herfstvakantie kwamen Jannie, Ella, Erik, Olaf en Jan Willem langs. Hun hulp (tuin, schilderen en het maken van extra parkeerplaatsen) kwam prima van pas. Dat er door het jaar heen 't een en ander te doen is hier laat zich raden. Het werkschema tijdens klussenweken is relaxt: 's morgens werken tot de lunch om half twee, 's middags en 's avonds tijd om te doen wat je wilt. Fysiek werken, lekker eten en gezellig ontspannen, Zeer aan te raden als je een weekje wilt ontsnappen aan de informatiestress!

En nu is het alweer 2013. Het voorjaars- en zomerprogramma staat goeddeels op de rails. We hopen dat dit jaar weer veel wandelaars, muzikanten, schrijvers en andere creatieve mensen de weg naar Studio Harcigny weten te vinden. Crisis of niet, wij gaan lekker door!

● KOOP EEN PLANK IN HARCIGNY!

— In 2013 starten we de actie 'Koop een plank in Harcigny'. Vanaf 10 euro kun je de trotse eigenaar worden van een plank van het eerste nieuwe huisje dat we op het terrein gaan neerzetten. Met een gloeiende spijker branden we je naam erin. Mag je ook zelf komen doen. Je krijgt regelmatig een update van de vorderingen en ziet het huisje 'groeien'.

● RADIO HARCIGNY

— Met muzikanten uit de nabije omgeving zijn we begonnen met het opnemen van muziektracks die we gaan publiceren op een 'virtueel muziekplatform'. Het idee is dat we in wisselende samenstellingen thema's componeren, die anderen kunnen bewerken en aanvullen. Zo leren alle deelnemers om te gaan met moderne opname-techniek en electronica, en moet een lokale mixmuziek ontstaan van jazz tot hiphop en van 'manouche' (gypsy) en 'trad' (doedelzak) tot blaaskapel. Radio Harcigny!

● VERHUUR VAN HUIS EN STUDIO

— In februari komt Hans Glerum met een groep singer-wongwriters naar Harcigny om opnames te maken. Mooi, van ons mogen er nog veel meer groepen komen repeteren of opnemen! Indien gewenst regelen we er een optreden bij... En zo bieden we ook graag plek aan journalisten en schrijvers die rust zoeken om te kunnen schrijven. En ja, eigenlijk aan iedereen die hier (al of niet met een groep) een tijdje lekker van huis/studio/omgeving wil genieten.



Concert in de kerk van Harcigny, onder leiding van Pim Brackenhoff