

Howdy allemaal...!

Prachtig moment: terwijl Frénk van der Linden in de studio commentaar geeft op een interview krijgen we onverwacht publiek. Achter het glas van de schuifpui staren vier schapen ons aan. Van vlakbij, met een mengsel van verbazing en nieuwsgierigheid, bedachtzaam herkauwend. We kijken al even verwonderd terug. Zijn zij gek, of zijn wij het? Gelach. *Bien étonné de se trouver ensemble...!*



We hebben weer enorm veel gedaan en beleefd sinds december. De traditionele week rond oud en nieuw, nog in de sneeuw. In februari een weekend van freelancenetwerk Cultuur&Co.



In maart een week gewerkt aan de Studio, in april het 'Vriendenweekend'. In mei twee journalistieke trainingen. Sjonge, het lijkt wel een bedrijf! Je zou haast vergeten hoe stil en rustig het hier ook kan zijn...



Training voor journalisten

De twee trainingen waren een succes, ook volgens de deelnemers. Schrijfster - journaliste Irene van der Linde gaf een 4-daagse training 'narratieve journalistiek' aan journalisten die bezig zijn met een boek of een groter project.



Een belevenis, omdat de lessen van Irene op journalistieke opleidingen niet te krijgen zijn. Elke journalist kent 'de vijf W's' (Wie wat waar, etc.), maar hoe gebruik je technieken van fictieschrijvers om je lezer helemaal mee te nemen in die andere werkelijkheid?

Durf je in te zoomen op details? Wat is je 'plot', hoe bouw je spanning op? En: kun je ook een spannend verhaal maken over het bezoek aan een dorp in de omgeving...? Ja, dat blijkt te kunnen...



Bernard, cafébaas en dorpsbakker

Een week later de masterclass van Frénk van der Linden: twee volle dagen interviewen op die heel persoonlijke, 'socratische' manier die deze top-interviewer eigen is. Durf je door te dringen tot de dilemma's en tegenstrijdigheden van die andere persoon? 9 journalisten, geïnspireerd aan het werk. Met elkaar! Dat kom je in de haastige praktijk niet vaak tegen!

'Informeel leren'

Het komt dicht bij de creatieve Summerschool waar we aan werken. 'Informeel leren', zoals we het graag noemen, blijkt erg effectief: een paar dagen helemaal weg om met je leerdoel of project bezig te zijn. Frénk en Irene gaven zich helemaal als docent, en dan kijk je ook wat... De Studio blijkt ook uitstekend geschikt om er met tien mensen te werken. Dat vraagt wel veel van de 'logistiek', trouwens. Zonder Lonnie's inzet, naast haar baan, zou het allemaal echt niet zijn gelukt!

Tegenslag en nieuwe mogelijkheden

Het succes van de trainingen was wel even nodig, daarvóór zat het even flink tegen. Een voor dit najaar gepland uitwisselingsproject voor muzikanten uit Nederland, België en Frankrijk, ging de finaal mist in. De Franse partner, het jazzfestival in Guise, trok zich eind januari terug omdat... de voorzitter van het festival zich gepasseerd voelde! Zonder waarschuwing haalde hij het plan tijdens een voltallige vergadering onderuit. Drie maanden voorbereiding pardoes de prullenbak in! Het was een duur lesje inburgeren in de Franse gezagsverhoudingen...



Gelukkig leverde ook die ervaring iets op: enkele muzikanten met goede contacten in de regio lieten spontaan weten wél zin te hebben in zo'n project. Wie weet kan het in 2012 alsnog.



Huisnummer 9A

Intussen naderen we rap de voltooiing van 'Studio Harcigny'. Eind 2009 was het nog een bouwval, nu hebben we achter het huis een werkruimte van 33 m2 met weids uitzicht op de tuin.

De Studio is bekleed met over elkaar vallende gebeitste planken ('bossage'). Een lust voor het oog! Het was een feest om er - met champagne - een nummerbordje '9A' op te mogen spijkeren... Ook het nieuwe terras is klaar, waardoor we tot laat in de avond buiten kunnen tafelen in de zonsondergang.



Dit voorjaar hielpen o.a. Stefan, Jannie, Ella, Kika, Pien, Jacqueline, Riet, Willem en René flink mee. Bedankt lieve mensen!



Komende activiteiten:

- 2 t/m 5 juni: H'vaart Wandelweekend
- 16 - 23 juli: Wandelweek 'Thiérache'
- 2 t/m 7 augustus: BEATS & REEDS - Muziekworkshop met optreden door vibrafonist/saxofonist Hans Hasebos. Het slotoptreden is tegelijk de 'hoofdact' van het vierdaagse dorpsfeest van Harcigny. Een hele eer, en publiek verzekerd!

Inschrijven kan via www.studioharcigny.nl
Heb je zin om mee te doen of langs te komen? Wil je het huis en/of studio gebruiken, voor eigen activiteiten, vakantie of kamperen? Dat kan, laat het ons weten!

Hartelijke groeten, Frank en Lonnie

