

Dag allemaal!

Bericht uit 'het meest bereikbare paradijs', zoals wijlen Martin Bril Noord-Frankrijk graag noemde. Intussen is de verbouwing van het huis klaar. Hermien heeft een mooie sfeerfilm gemaakt en onze website is vernieuwd. We hadden onze eerste groep te gast en de appelbomen staan in volle bloei. Laat de zomer maar komen...

De komst van de eerste groep, van 8 t/m 13 april was een voor ons mijlpaal. Zeven wandelaars liepen de door Ina en Teddy uitgezochte wandelingen in de streek en vonden het een groot succes. Ondanks de slechte voorspelling was het stralend weer en kwamen precies die week de bomen in bloesem.

Een ontdekking, ook voor ons, was het bezoek aan de ciderkelders van de buurman. Hij blijkt er een complete minifabriek op na te houden. Een grote oude pers, maar moderne fermentatieketels waarmee hij jaarlijks 3000 flessen cider produceert die hij verkoopt op markten in de streek. Het werd een hele proeverij en de man blijkt er wat van te kunnen. Zijn perencider is bijzonder lekker.

De week vóór de wandelaars kwamen leek wel een aflevering van 'het roer om'. Nog even... kastjes maken in de badkamers, een plafond opknappen, de trap vastzetten en er een leuning langs maken, extra contactpunten maken voor de bedlampjes en ga zo maar door.

Het kon gelukkig allemaal op tijd worden opgelost. Onder andere door de inzet van Joost en Willem, die geweldig werk hebben verzet. Bedankt jongens! En dat geldt voor alle schatten die ons hebben geholpen het afgelopen jaar. Na alle verhalen over het sjouwen en het bouwen konden we op 8 april dan toch zeggen: de verbouwing is klaar. (Van het huis althans – de studio volgt dit najaar.) De badkamers functioneren, de lekkages zijn gemaakt, de séjour is opgeknapt, de peertjes zijn vervangen door echte lampen, de slaapzolder en ons privéverblijf zijn uit de kunst geworden. Het huis blijkt het verblijf van tien mensen qua ruimte en voorzieningen makkelijk aan te kunnen.

INWIJDING PART I: WEEKEND 23-24 MEI
We beginnen met een ontspannen weekeind en feestje op zaterdagavond, op 23 en 24 mei (na hemelvaart. Welkom vanaf vrijdagmiddag.)

'PART II', een groot feest met live-muziek, moet nog maar even wachten. We zullen de handen vol hebben aan de drie activiteitenweken vanaf half juli en willen niet overspannen raken. Wat in het vat zit, verzuurt niet...

De **ZOMERACTIVITEITEN** die we voorbereiden:

- 18-24 juli:

WANDELWEEK (georganiseerd door Ina van Zessen en Teddy Steen)

- 26 juli – 1 augustus:

EEN VERHAAL DAT JE GRIJPT (werkweek verhaal- en scenarioschrijven door scenarioschrijfster Denise Schröder)

- 2 – 8 augustus:

ZOMER-SCRIPTIEWERKWEEK (scriptiecoaching voor masterstudenten door Joy de Jong).

De wandelweek is voor iedereen. De verhaal- en scenarioweek is voor mensen die bezig zijn met verhalen, theaterproducties, films of documentaires. De scriptieweek is bedoeld voor studenten die begeleiding willen bij hun eindschrijving, gecombineerd met een korte vakantie.

Heb je belangstelling, laat het weten! Je kunt ons erg helpen bij de publiciteit door onze mails door te sturen naar vrienden of kennissen die mogelijk belangstelling hebben!

Er hebben zich inmiddels ook al flink wat 'Vrienden van Harcigny' gemeld. Je toont daarmee je betrokkenheid bij ons initiatief en krijgt o.a. een flinke korting op de huur als je een tijd in het huis wilt zitten. Op de website vind je hierover meer informatie.

Heb je zin om tussendoor langs te komen, al of niet om een paar dagen te blijven, laat het weten.

Maar vooral hopen we je natuurlijk te zien op 23 en 24 mei. Welkom vanaf vrijdagmiddag 22/5. Meld even als je wilt komen.

Tot zover dan de lentinieuwsbrief. We wensen iedereen een super-zomer!

Liefs en groeten,
Frank Siddiqui en Lonnie Stegink

www.studioharcigny.nl

